

SINTOGRAM 2018



19 november 2018

© rijmpiet / JCS / 2018



SINTOGRAM 2018

OMSCHRIJVINGEN



1. (15)

Geeft men een ander iets dan komt ook de fiscus wat vragen
en die druk was voor de Sint financieel niet te dragen
maar na wat dreigen met de zak en de roe
stemde de inspecteur in een gunstige *tax ruling* toe.

2. (10)

Hebben Sint en Piet eens erg weinig tijd
dan wordt hiermee snel wat te eten bereid.
Ondanks de naam, heeft de kookpiet uitgelegd,
zijn surprises geen ingrediënten van het gerecht.

3. (8)

Met dit fysieke ongemak kan elke man te maken krijgen
maar het kan Piet ook nog in andere zin bedreigen
als alle cadeaus op het wegdek pleuren
omdat zijn werkmateriaal ineens gaat scheuren.

4. (12)

Op Sinterklaasavond krijgen we allemaal
een lekkernij in de vorm van een initiaal
die door deze figuur gulzig naar binnen wordt gewerkt;
vreemd dat zo iemand als erudiet wordt aangemerkt.

5. (2+4+3+3+2)

Deze uitspraak van de inspectiepiet klinkt ons wat bot in
de oren
maar is uit zorg voor goede werkomstandigheden
geboren
Dit geeft aan dat -alles in ogenschouw genomen-
de andere Pieten veilig naar boven kunnen komen.

6. (5+8)

Het paard van Sint, dat hoeft geen verder betoog,
is qua sierlijkheid een lust voor het oog.
Maar architectuurcritici zijn minder enthousiast:
zij vinden dat het beest niet bij de bebouwing past.

7. (12)

Gewoonlijk wordt door de Pieten een zeer hoge leeftijd
bereikt
maar soms valt er één van het dak en bezwijkt.
Dit begrip kan, nadat de overleden Piet is verast,
in tweeeërlei zin op de dode worden toegepast.

8. (16)

Dit vreest Piet het meest van allemaal,
een bedrijfsongeval in een rookkanaal.
De discussie over zijn kleur wordt daarmee tot een einde
gebracht
Piet is na zo'n gebeuren voorgoed zo zwart als de nacht.

9. (6+5+3+2+3+5)

In de baal met cadeaus die Pieterman sjouwt
zitten helemaal beneden de surprises met zout.
Die diept Piet op voor wie niet braaf is geweest
terwijl Sint de boosdoener de levieten leest.

10. (2+11+4+5)

Dit is geen uitspraak voor hen die durven te dromen
maar voor lieden die euro's willen zien binnenstromen.
Bij hun zucht naar verdiensten denken zij alleen
"ikke, ikke"
en die arme Piet kan van hen heel letterlijk stikken.





11. (7)

“Smaakvolle surprises, sublieme sonnetten
en smachtend schoentjes voor de schoorsteen zetten”.
Deze stijlfiguur is -wat men er literair ook van vindt-
een verwijzing naar het waardigheidsteken van Sint.

12. (4+3+2+5+10)

Vanuit een hoge positie wat roepen is voor Sinterklaas
een taboe,
tijdens zijn tocht langs de schoorstenen doet hij er het
zwijgen toe.
Reclamemakers voelen zich minder gegeneerd
en door hen wordt dus luidkeels van alles beweerd.

13. (6+2+6+8)

De garderobepiet is met de zorg voor Sints kleding belast,
vandaar dat hij altijd ijverig stoomt, strijkt en wast.
De man hoopt alleen dat zijn baas het schuieren van diens
overkleden
niet als felle kritiek op de Sint zal interpreteren.

14. (12)

Door de Pieten wordt heel wat lekkers rondgestrooid,
maar de emballage wordt uiteraard niet weggegooid.
Die wordt gereinigd door een enthousiaste
duurzaamheidspiet
alleen de naam van zijn functie doet deze nijvere werker
verdriet.

15. (2+6+3+3+8)

Over een mogelijke aanslag door een terroristische
schavuit
laat Piet zich dikwijls zeer laatdunkend uit.
Dat maakt de Sint dan weer heel erg boos:
“Hiermee vraag je om een aanslag op de cadeaus!”

16. (15)

Het paard van Sint is -het moet gezegd-
wiskundig zeer goed onderlegd.
Men maakt het trouwe rijdier van de Sint dus heel erg blij
met deze als rechthoek gepresenteerde lekkernij.

17. (3+3+3+6)

Omdat zijn critici *fake news* over hem verspreiden
is de arme Piet bepaald niet te benijden.
Sleept hij een vracht aan cadeaus met zich mee
dan zuipt hij volgens hen te veel in 't café.

18. (15)

De Sint wilde zijn paard terdege laten trainen
en dus ging Amerigo oefenen bij de Spaanse Rijsschool in
Wenen,
die opleiding van het paard wordt echter als onwenselijk
ervaren
door huiseigenaren en bezitters van bederfelijke waren.

19. (6+4+2+2+4+8)

Of het zoet u nu wacht of slaag met de roe,
Sint spreekt iedereen altijd open en eerlijk toe.
Aan deze praktijk van zijn slaapverwekkende naamgenoot
heeft de Sint dan ook beslist een broertje dood.

20. (4+9+6+5)

Als de goedheiligman op zijn praatstoel zit
vertelt hij graag over zijn jaren bij Real Madrid.
De Pieten maken over dat gepoeh de nodige grappen
want Sint heeft nog geen bal recht vooruit weten te
trappen.

SINT
PIET

